



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Έτος 80ο

Αριθμός Φύλλου 17.756

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025

Τιμή Φύλλου: € 0,90

Αναλφάβητοι μαθητές...

Της Μαρίας Κονδύλη

Σελ. 7

Σελ. 9



Αλεξανδρούπολη: Οι πολίτες να ανανεώσουν τις Κάρτες Στάθμευσης για το 2025

Οι 7 επικρατέστεροι υποψήφιοι διοικητές



Για τα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμότειχου - Είναι αυτοί που κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση των προφορικών εξετάσεων



Σελ. 9

Airbnb: Ποια ακίνητα αποκλείονται από τις πλατφόρμες

Πότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ



Συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα ακίνητα που μπαίνουν στο Airbnb περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο γίνεται σαφές πως τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια «αποτελούν χώρους κύριας χρήσης κατοικίας», με παραπομπή στον σχετικό νόμο του 2012 προς αποφυγή... παρεξηγήσεων, και «διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό».

Συνεπώς, εκτός βραχυχρόνιας μίσθωσης μένουν αποθήκες, υπόγεια και πρώην βιοτεχνικοί χώροι, ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν κάνει διαμορφώσεις-ανακαινίσεις, ώστε να τα μετατρέψουν σε χώρους υποδοχής καλεσμένων-πελατών.

Συνέχεια στην 8η σελ...

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

Σε πρώιμη φάση βρίσκεται το σχέδιο για μετεγκατάσταση και νέα κτίρια - Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 12,9 εκατ. ευρώ - Σύνθετο το όλο εγχείρημα λόγω της στρατιωτικής ζώνης που υπάρχει στο σημείο



Σελ. 7

Ο εξαιρετικός πατήρ-Γεώργιος Κομνίδης!

Ένας ξεχωριστός ιερέας, ένας ιδανικός δάσκαλος, ένας αποτελεσματικός ερευνητής, ένας μοναδικός άνθρωπος



Ο π. Γεώργιος Κομνίδης, ο παπά-Γιώργης όπως είναι πιο γνωστός και ακόμη πιο αγαπητός, γεννήθηκε πριν ακριβώς ενενήντα ένα χρόνια, την 10η Ιανουαρίου 1934 στο Σοφικό Διδυμοτείχου, από γονείς πρόσφυγες από την Αδριανούπολη και το Μεγάλο Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι μετά την Γενοκτονία διασώθηκαν, καταφεύγοντας στην δυτική πλευρά του Έβρου.

Στο Σοφικό ο παπά-Γιώργης τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και στη συνέχεια φοίτησε στο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου για ένα μόνο έτος, αφού λόγω του εμφυλίου πολέμου, έμεινε στην Παιδούπολη, φοιτώντας στο γυμνάσιο Ρόδου, Κηφισιάς, στην επατάξιο Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης και τέλος στην Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια στην 6η σελ...

Σημαντικό να ενθαρρύνεται κάποιος για να απευθυνθεί σε ψυχολόγο

Δεν πρέπει να θεωρείται πα ταμπού - Η μοναξιά δεν αντιμετωπίζεται με την τεχνολογία, αλλά με το μαζί



Σελ. 4

Μεγάλο πρόβλημα η υπεραλίευση των Τούρκων στα νερά της Αλεξανδρούπολης

Εξαντλούν το ιχθυαπόθεμα και δεν αφήνουν τίποτα για τους Έλληνες αλιείς - Εν αναμονή του νέου περιπολικού σκάφους τύπου Viking



Σελ. 6



Η Συνθήκη της Λωζάνης και το ζήτημα των μειονοτήτων

Οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης συνιστούν αμιγώς «Θρησκευτική Μειονότητα» και είναι -κατά πάντα- Έλληνες ως προς την ιθαγένειά τους

Σελ. 4